



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2024

STYRELSEN

Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och ekonomi utifrån beslut på årsmötet.

1 januari–6 mars: Barbro Risberg, ordförande, Nicklas Gustavsson, vice ordförande, Lennart Risberg, kassör, Maj-Lis Koivisto, skogsansvarig, Jörgen Lindgren, hemsidesansvarig. Övriga ledamöter: Stig Björk, Anders Lindfors, Andreas Rindeskär och Johan Ryttingberg.
uppleant: Bo Joelsson.

6 mars–31 december: Stephen Hinton (nyval), ordförande, Nicklas Gustavsson, vice ordförande, Stig Björk, kassör, Anna Virén (nyval och fyllnadsval 1 år), sekreterare, Maj-Lis Koivisto, skogsansvarig, Jörgen Lindgren, hemsidesansvarig. Övriga ledamöter: Bo Joelsson (fyllnadsval 1 år), Anders Lindfors, Johan Ryttingberg.
Suppleant: Lage Bergström (nyval).

Revisorer

Kjell Pålsson och Tommy Stenergard.

Revisorssuppleanter

Kenneth Händel och Lennart Risberg.

Valberedning

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utse valberedning. Bo Larsson accepterade uppdraget.

Kretsstämma

Kretsstämman hölls på Björkhagsskolan den 6 mars. Stämman hade ovanligt stor uppslutning, 27 personer. Många ville tacka Barbro och Lennart Risberg för deras långvariga engagemang i föreningen. Barbro var ordförande i 47 år och satt i styrelsen 49 år, det vill säga så länge föreningen funnits. Även Lennart satt i styrelsen så gott som hela tiden.

Vid årsmötet 6 mars avgick alltså Barbro Risberg, Lennart Risberg och Andreas Rindeskär, de två sistnämnda efter ett år.

Stephen Hinton valdes till ordförande.

Efter årsmötet visade Anders Lindfors bilder från fjällvärlden.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 11 sammanträden: 16 januari, 1 februari, 25 februari (digitalt angående medlemskap i Arkiv Gävleborg), 6 mars (konstituerande), 20 mars, 7 maj, 12 juni, 14 augusti, 1 oktober, 13 november, 11 december

Vi har under året flyttat våra styrelsemöten till Företagarhuset/Gamla Högstomta, där vi får låna Studieförbundets lokal gratis.

Medlemmar i föreningen

Vid årets början hade föreningen 167 medlemmar. Vid årets slut var de 161, en minskning med 3,6 procent.

Kommunikation

- Två medlemsblad utkom under året.

Maj-Lis Koivisto

tog efter

årsmötet

över som

redaktör efter

Lennart

Risberg.

- Föreningens huvudsaklig informationskanal utöver medlemsbladet är Facebook. Där försöker vi ha ett varierat innehåll med en blandning av naturbilder, aktuellt, debatt och arrangemang. Föreningens grupp hade vid året slut närmare 300 medlemmar.



ARRANGEMANG

23 januari *Rovdjur*, mycket uppskattad bildvisning av Stig Björk. 27 deltagare.

15 februari *Skogsträff* med Philipp Weiss som berättade om Stjärnsunds skogsgrupp och deras arbetsmodell, hur skogsbolagen och myndigheterna fungerar och hur utsatta de ideella naturvårdarna är. 22 personer deltog, bland dem medlemmar från Skogsgruppen i Gävleborg.

17 april *De restaurerar skogar och skapar fröbanker*. Maj-Lis Koivisto och Stephen Hinton gav positiva exempel från Sadhana forest i Auroville i södra Indien, från ett besök där i november 2023. Ett 15-tal deltagare.

4 maj Fågeltornskampen vid Bysjön. Ett fyramannalag lett av Barbro och Lennart Risberg fick ihop 65 arter på listan. Fyra besökare under dagen.

23 maj Föredrag om pollinerande insekter under pollineringsveckan. Barbro Risberg.

16 juni De vilda blommornas dag vid Fåbods naturreservat med 27 deltagare

i perfekt väder. Barbro Risberg ledde.

7 juli Ängsvandring hos Lage Bergström i Åsmundshyttan. 42 deltagare.

28 juli Barbro och Lennart Risberg ledde vandring med Barkhyttans byalag i Solbergadalens naturreservat. 17 deltagare.

14 september Skogsutflykt till Kopparåsen och Gropbacka med Nicklas Gustavsson. Cirka 20 deltagare.

16 oktober *Slätter i mammutarnas spår*, föredrag om restaureringen av en igenvuxen åkerholme till en äng med stor artmångfald med Emil V Nilsson. Samarrangemang med Hofors bibliotek. 34 deltagare.

12 november *Skogsträdgården – för matsäkerhet, biologisk mångfald och kolinlagring*, med Philipp Weiss som berättade om vad man kan göra själv i sin trädgård, samt om skogsträdgårdar han skapat i offentliga miljöer. 25 deltagare.

4 december *Medlemmarnas bildvisning* som Jörgen Lindgren och Anders Lindfors höll i. Sex medlemmar visade naturbilder. Ett 20-tal deltagare.

SKOGSFRÅGOR

Söderåsen

Januari Vårt arbete för att skydda Söderåsen var en verklig berg- och dalbana under året. I slutet av 2023 hade vi gott hopp om att Söderåsen skulle bli ett naturreservat, men i januari informerade handläggare på Länsstyrelsen i Gävleborg om att det inte fanns vare sig personella eller ekonomiska resurser för att arbeta vidare med skyddet av Söderåsen.

Det innebar att länsstyrelsen troligen skulle ge dispens från artskyddet och tillåta avverkning, trots knärotsfynd.

På beskedet följde ett intensivt arbete av främst Barbro Risberg och Maj-Lis Koivisto med att försöka få olika medier att rapportera om ärendet och kontakter med Naturskyddsföreningens jurist för att undersöka



Knärot.
Foto: Barbro Risberg

vilka rättsliga möjligheter som stod till buds för att rädda skogen.

Barbro skrev till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) om det akuta hotet mot naturvärdena och fick svar från en kommunekolog som erbjöd sig hjälp i form av arbetstid med att bevara Söderåsen.

Februari I slutet av månaden kom flera prejudicerande domar från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att det inte tillåtet att avverka skogar med knärot. **Mars** Barbro Risberg skrev till vd:n för Karl Hedin AB, och föreslog att bolaget hos Länsstyrelsen i Gävleborg skulle anhålla om formellt skydd för Åstjärns-skogen och skogen vid Stjärnsundsvägen på Söderåsen. Inget svar.

April Länsstyrelsen i Gävleborg avslog till slut Karl Hedin AB:s begäran om dispens från artskyddet. Därmed vann avverkningsförbudet laga kraft. Skogen saknade dock fortfarande formellt skydd.

Maj-juni Stephen Hinton hade mejlledes kontakt med den person som är ansvarig för Söderåsen på Karl Hedin AB i några olika omgångar och föreslog återigen att bolaget skulle ansöka om reservatsbildning.

Han fick svaret att bolaget jobbar med skog och inte med att bilda reservat – den uppgiften är länsstyrelsens sak. Stephen satte då honom i kontakt med länsstyrelsen och erbjöd även hjälp med den artinventering som krävdes för reservatsbildning. På detta förslag kom dock inget svar.

Karl Hedin AB stämde 21 maj staten på 2,7 miljoner kronor för avverkningsförbudet.

Oktober Information att länsstyrelsen redan före semestrarna inledde en dialog med markägaren för att få igång en process att bilda naturreservat och att förhandlingar om gränsdragning pågick.

December Förhandlingarna om gränsdragningen blev klara. Nu återstår Naturvårdsverkets godkännande av reservatsförslaget. En stötesten kan bli ersättningen till markägaren, eftersom regeringen dragit ned på anslagen för ersättning till skogsägare.

Gropbacka

Oktober Barbro Risberg fick i oktober ett mejl från Försvarsmakten med information om att Fortifikationsverket inte kommer att genomföra de åtta avverknings- ar som anmäldes under 2023 och som stoppades efter det att vi och Stjärnsunds skogsgrupp inventerat och gjort många fina artfynd.

Vi sände ett tack för de inställda avverknings- arna till Försvarsinspektören för Häl-



Möte i fält med Sveaskog 16 maj, då tre skogsområden besöktes. Bilden från Åsbottnen där skogen med skogsfru avverkat.

Foto: Maj-Lis Koivisto

sa och Miljö (FIHM) för vidare befordran till Fortifikationsverket.

Sveaskog

Stephen Hinton, Nicklas Gustavsson, Maj-Lis Koivisto och Anna Virén träffade Sveaskog i fält 16 maj. Från Sveaskog deltog produktionsplanerare, naturvårds- ansvarig, kvalitetsansvarig och kommun- ickationsansvarig. Vi besökte först Skäl- lingberget och tittade på hur det ser ut nu, cirka 15 år efter en tidigare avverkning nära Sveaskogs avsättning.

Därefter åkte vi till Åsbottnen, där Svea- skog avverkat i ett område som de av- satt för hänsyn där det bland annat växte skogsfru.

Vi avslutade dagen vid en planerad avverkning på Hyens västra sida där pla- neringsansvarige visade oss vilka hänsyn som tas vid planeringen.

Under hösten påbörjade vi arbetet med att göra en FSC-anmälan om avverknings- en vid Åsbottnen.

Inventeringar

Under året inventerades sex avverknings- anmälda skogar och artfynd rapportera- des in till Artportalen och Skogsstyrelsen.

- I ett av fallen, vid Vinges backe, hjälpte Philipp Weiss, som inventerat området tidigare, till med skrivelsen till Skogs- styrelsen, som senare erbjöd mark- ägaren biotopskydd.
- I två av skogarna, vid Bodåsgruvan, drogs avverkningsanmälan tillbaka efter vår inventering.
- Vi överklagade tillsammans med Phi- lipp Weiss Skogsstyrelsens beslut om hänsynsytan vid en avverkningsanmäld

skog vid Skurtjärn till Mark- och miljö- domstolen i Östersund. Tyvärr god- kände domstolen den hänsyn som pla- nerades, trots att den inte täckte in de artfynd som gjorts.

- I slutet av året avverkningsanmäldes ett område vid ett av vindkraftverken vid Kaptensberget, precis vid Solberga- dalens naturreservat. Där har vi begärt att få en dialog med Sveaskog, som äger skogen.

Övrigt

- Maj-Lis Koivisto blev under hösten med i Naturskyddsföreningen Gävle- borgs skogsstyrgrupp och deltog i första mötet 3 december.
- **Utbildningar:** Maj-Lis Koivisto och Stephen Hinton gick en kurs om att skriva FSC-klagomål 28 januari. De gick även en kurs i skogsjuridik 19–21 mars. Båda kurserna ägde rum på Lindsbergs kursgård utanför Falun.

ARBETSGRUPPER

Hofors Gröna Ring

Vid början av året var Hofors Gröna Ring en fristående studiecirkel med åtta del- tagare.

Under första delen av terminen arbe- tade gruppen på olika sätt för att skydda Söderåsen. 11 mars arrangerade gruppen ett möte på Folkets hus om hotet mot skogen. Mötet lockade 32 personer och formulerade ett upprop om att skydda skogen som deltagarna skrev under och skickades till Länsstyrelsen i Gävleborg.

Gruppen startade också en namn- insamling både digitalt och på plats i Ho- fors centrum vid några tillfällen. Närmare

850 personer skrev under på att de ville att de avverkningsanmälda områdena på Söderåsen ska bli ett naturreservat.

Gruppen träffade Tomas Isaksson (S), kommunalråd, den 15 april och lämnade över namnlistan. Han var positiv till förslaget och kommunstyrelsen fortsatte driva frågan gentemot länsstyrelsen.

Jan Engman från studiecirkeln lämnade också in ett medborgarförslag om att skydda arterna på Söderåsen som han presenterade för kommunfullmäktige 23 april och som nämnder och förvaltningar arbetade vidare med under året.

Den 5 maj deltog Maj-Lis Koivisto och Stephen Hinton i Den lokala dagen i Torsåker och informerade om gröna ringen och hotet mot Söderåsen.

På styrelsemötet 12 juni beslutades att Hofors Gröna Ring skulle bli en del av kretsens verksamhet.

Studiecirkeln träffas regelbundet, cirka åtta-tio gånger per termin. Under vårterminen arbetade gruppen i övrigt med att identifiera möjliga vandringsleder inom ringen, vilket resulterade i en webbplats, vandrarunthofors.wordpress.com.

Där ska olika vandringsleder läggas in och utforskas. Planen är att ta hjälp av andra föreningar och privatpersoner för att fylla på webbplatsen.

Christina Östblom-Eriksson arbetade tidigare som folkhälsostrateg och fick ut Hoforsborna i naturen genom bergspassen, att bestiga kommunens toppar, och vattenpasset, att besöka sjöar i kommunen. Hon deltog i ett ringenmöte 3 juni och berättade om det arbetet.

Höstterminen ägnade de fem deltagar-

na åt att läsa Lisa Röstlunds bok *Skogslandet* och att studera skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn.

Natursnokarna

Under hösten utbildade sig Anna Virén och Lena Marklund Johansson till natursnoksledare. Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet.

Därefter följde två träffar: den första 27 oktober i Hagaparken, och den andra 1 december i Värnaskolans skolskog. Sex barn och fem vuxna deltog vid båda träffarna.

På träffarna blev det bland annat lupp-täcksfärd, prat om vad allemansrätten innebär, fågelmatartillverkning och olika djurlekar.

Skogsgruppen

Skogsgruppen har under året bestått av Maj-Lis Koivisto, Marianne Johansson, Heidi Nergård-Larsson och Stephen Hinton. Gruppen har inventerat områden som kan ha höga naturvärden och vid några tillfällen fått hjälp av Philipp Weiss, Stjärnsunds skogsgrupp, och Nicklas Gustavsson och Stig Björk från kretsen.

Se mer information under punkten Skogsfrågor

Ängsgruppen

Ängsgruppen startades av Lage Bergström, Maj-Lis Koivisto och Anna Virén och hade sitt första möte den 22 maj.

Under året gång har det tillkommit fyra ytterligare medlemmar, Heidi Nergård Larsson, Kristoffer Skogsberg, Hanna

Sohlberg och Christina Hansson. Gruppen har under året haft sju möten.

På ängsgruppens möte den 28 november var Emelie Envall från Naturskyddsföreningen Riks och projektansvarig för Världens längsta blomsteräng inbjuden. Hon delade med sig av en massa bra tips om hur vi kan gå vidare om vi ska anmäla en vägkant till projektet.

Ängsgruppen arrangerade 7 juli en ängsvandring med 42 deltagare hos Lage Bergström i Åsmundshyttan.

Under året kom Emil V Nilsson ut med boken *Rävbacken*, som handlar om en ängsrestaurering. Fyra deltagare från kretsen – Lage Bergström, Stephen Hinton, Marianne Johansson och Maj-Lis Koivisto – deltog i en studieresa till Rävbacken som regionkansliet arrangerade 24 augusti.

Senare i augusti inledde ängsgruppen ett samarbete med Hofors bibliotek och arrangerade tillsammans en föreläsning och författarsamtal med Emil V Nilsson 16 oktober, under kulturmånaden. Samarbete med Studieförbundet inleddes också i och med denna föreläsning.

Utöver detta deltog Lage Bergström och Maj-Lis Koivisto i en slätterdag som Ockelbo Naturskyddsförening anordnade. 23 augusti.

FJÄRILSPROJEKTET I HAGAPARKEN

Mars-oktober Barbro Risberg deltog för föreningens räkning i arbetet med fjärilspjektet i Hagaparken och lämnade synpunkter på skötselplan för Hagaparken. 16 april deltog hon i en syn av genomförda åtgärder som bland annat stenröse, sandblotta, blivande ängsmark och fauna-depåer, och även planering av val av växter för plantering och pollineringsveckan i maj. Insatserna utvärderades vid en rundvandring i parken i oktober, då även framtiden för Hagaprojektet togs upp.

SKRIVELSER OCH REMISSER

15 mars Maj-Lis Koivisto och Stephen Hinton lämnade synpunkter på reviderade avfallsföreskrifter till Gästrikre återvinnare. Det handlar om den nya ordningen med källsortering på fastigheten och flera sopkärl.

18 april Barbro Risberg skrev till Henry Nilsson på VGS om makadam på vägkanter i södra delen av kommunen, Piks väg, vägen söder och öster om Bysjön och vägen mellan Kratten och Kalvnäs.

30 april Maj-Lis Koivisto och Marianne Johansson rekognocerade i den planerade vindkraftparken Rummelberget innan föreningen den 30 april lämnade in synpunkter på densamma.



Ängsvandring i Åsmundshyttan 7 juli. Trots mycket blåsig väder och risk för regn deltog 42 personer.
Foto: Paul Kolk



Maj-Lis Koivisto och Anna Virén pratade EU-parlamentsval med förbipasserande i Hofors centrum 24 maj.

Foto: Christina Hansson

24 november Barbro och Lennart Risberg svarade på fråga från Nej till vindkraft på Stormossen om eventuella förändringar i fågelsträcket vid Söräng med anledning av de nya vindkraftverken i Avesta kommun.

REPRESENTATION

- Anna Virén deltog på årets länsstämma som detta år ägde rum 14 april på Vildriket i Järvsö.
- Anna Virén och Maj-Lis Koivisto stod utanför Coop den 24 maj och pratade om EU-parlamentsvalet och delade ut Naturskyddsföreningens material.
- Möten med kommunen och kommunens föreningar om framtidens kultur och fritid i Hofors. Maj-Lis Koivisto deltog i första mötet den 28 maj och Stephen Hinton deltog i den avslutande workshoppen 26 augusti.
- Den 29 september stod Lage Bergström och Marianne Johansson på Torsåkers bygdemarknad och informerade om föreningen.
- 16 december deltog Maj-Lis Koivisto och Stephen Hinton i ett möte på biblioteket om kommunens kommande kultursatsning.

MEDIA

26 januari Nyhetsinslaget med Barbro Risberg, som blev intervjuad om Söderåsen, sändes i Radio Gävleborg.

30 januari publicerade Din Lokaltidning föreningens insändare om hotet mot Söderåsen *Regeringen sparar – Hofors*

kommuns pärla kan bli ett kalhygge.

17 februari Långt inslag om Söderåsen, cirka 8 minuter, i *Naturmorgon* med Barbro Risberg. Intervjuer även med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gävleborg.

5 mars Intervju med Barbro Risberg om den långa tiden som ordförande för föreningen publiceras i Din lokaltidning.

16 mars I samband med Gröna ringens öppna möte om Söderåsen sände Maj-Lis Koivisto in läsartext om mötet med bilder, vilket blev en helsida i Arbetarbladet.

18 april Reportage i Gävle Dala Natur: Två av Gävleborgs mest idoga eldsjälar, alltså Barbro och Lennart Risberg, går i föreningspension.

Maj Stephen Hinton svarar på Karl Hedin AB:s insändare i Din Lokaltidning om Söderåsen för Gröna ringens räkning.

30 maj Intervju med Barbro Risberg om Åstjärnsskogen på Söderåsen publiceras i Gefle Dagblad

8 juli Söderåsen blir vapen i kampen om skogen. Arbetarbladets kulturredaktör skriver ett helt uppslag.

19 november Din lokaltidning publicerar en intervju med Barbro Risberg om Haga-projektet.

ÖVRIGT

Arkiv Gävleborg

Kretsen ansökte och blev genom Barbro och Lennart Risbergs försorg under april månad medlem i Arkiv Gävleborg. Medlemsnummer 360. Barbro och Lennart såg i augusti till att det mesta av föreningens handlingar sedan 1975 nu finns arkiverade där.

Bysjön

Under året har vi flera gånger pratat om den havererade spången vid Bysjön och försökt klargöra vem som har ansvar för den. Vid styrelsemötet den 13 november deltog kommunekolog Henry Nilsson i ett möte för att diskutera saken.

Maj-Lis Koivisto kontaktade en jurist på Naturskyddsföreningen om ansvars-

frågan och det visar sig att fasta anläggningar som spången är markägarens ansvar.

Styrelsen har landat i att det behövs ett dialogmöte med föreningen, Hofors kommun, Hästbo bygdegårdsförening och markägare för att hitta en lösning. Tills vidare sitter en skylt som säger att spången är avstängd.

50-årsjubileum

Vår krets fyller 50 år 2025 och styrelsen har under hösten planerat för firandet. Bland annat blir det en fotoutställning vecka 18–22 på biblioteket, ett öppet hus tillsammans med Barkhyttans byalag som också fyller 50 år, och en skogsfest under skogsdagarna i september.

Externa bidrag

Grundbidraget från Naturskyddsföreningen var 6 360 kronor.

Styrelsen har under året fått 2 000 kronor från Naturskyddsföreningen Gävleborg och 7 000 kronor från Strangells stiftelse för föreläsararvoden (Emil V Nilsson och Philipp Weiss).

Vi ansökte och fick 10 000 kronor från Hofors kommun för vår nystartade barn- och familjeverksamhet Natursnokarna. Pengarna betalades ut efter årsskiftet.

Naturskyddsföreningen Riks hade ett extra verksamhetsbidrag som vi ansökte om för verksamheten under 2025.

Stora poster i ansökan var fotoutställningen för 50-årsfirandet och möjlighet att bjuda in föreläsare utifrån som vi kan arvoda. Vi beviljades 72 600 kronor, som betalades ut efter årsskiftet.

Vi har ansökt om miljöpengar från Region Gävleborg för att kunna utveckla vandringsleder i Hofors Gröna Ring anpassade för undervisning, men har ännu inte besked.

Vi ansökte om ett stipendium från SPP:s *Klart du kan!* för att öka matsäkerheten i kommunen och utveckla ätbara parker, men där fick vi avslag. ■



Vid styrelsemötet 12 juni, som hölls vid Bysjön, inspekterade Stephen Hinton med flera den havererade spången.

Foto: Maj-Lis Koivisto